



Truus Zomer – Smit

*Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
omdat, door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.*

Erg verdrietig, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven,
is overleden mijn geweldige vrouw, onze zorgzame en fantastische moeder en oma

Truus Zomer – Smit

Geboren op 8 april 1950

Overleden op 15 maart 2023

Er is gelegenheid om afscheid van Truus te nemen en ons te condoleren op
maandag 20 maart van 19.30 tot 19.45 uur in het uitvaartcentrum “Silentium”,
Vredesplein 2 te Vroomshoop.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden
op dinsdag 21 maart om 10.30 uur in het Kerkelijk Centrum “Het Anker”,
Hoofdstraat 35 te Vroomshoop.

De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden in de tuin van rust “Dennenhof”
te Den Ham.

Er is tevens gelegenheid om afscheid van haar te nemen en ons te condoleren voor
aanvang van de dankdienst.

Vroomshoop: Gerrit Zomer

Vroomshoop: Ad en Gera

Marit en Robin

Anouk

Niels

Zwolle: Jos en Joyce

Ivar

Deon

Westerhaar: Rick en Helma

Julia

Bram

3e Blokweg 11-a, 7681 RH Vroomshoop
Internetcondoleren via: www.silentium.nu